

Vraag het aan Morya



Wees voorzichtig

“Wanneer je over die dingen leert spreken, kan het zijn dat mensen zich sluiten omdat ze daarvoor niet open durven zijn. Heb daar dan geduld in. Probeer ze op die punten niet te openen, en stel jezelf ook niet open, want dan gaat er energie verloren.

Soms kan het zijn dat je je gedwongen voelt om bepaalde dingen te zeggen, dan mag je dat wel doen, maar als je daarna gekwetst wordt door de reactie, moet je weten dat je het zelf hebt gewild voor een deel, omdat je de ander verkeerd hebt ingeschat.

Het is altijd goed om heel voorzichtig te zijn in relaties met mensen. Begin niet onmiddellijk met het mooiste, het beste, het schoonste van jezelf te geven. Nee, probeer ‘relatief’ te zijn, dat wil zeggen dat je bepaalde dingen in overweging durft te nemen die kunnen samengaan met de ander.

Wanneer je voorzichtig bent in wat je te zeggen hebt, is het altijd beter omdat je daarin zal voelen hoever je kan gaan. Je moet je niet verplicht voelen om je uiterste best te doen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 11: ‘Vrij van schuldgevoel’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 43

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


